

## **Αυτοδιοικητικές – Ευκαιρία για Κοινωνικά Μηνύματα**

Για 2η φορά στην χρονιά που διανύουμε, η κοινωνία μας καλείται να επιλέξει τα πρόσωπα εκείνα (στην προκειμένη περίπτωση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης) που θα την αντιπροσωπεύσουν για την επόμενη 5ετία. Ήδη, οι συμπολίτες μας δια της μεγάλης τους αποχής, έχουν απαξιώσει τους πολιτικούς και την πολιτική στις Βουλευτικές εκλογές. Μεσολάβησε, έκτοτε, η φονική έκρηξη στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης, στο Μαρί, η οποία, ως αυτόνομο γεγονός, αλλά και ως συνέπεια μιας ευρύτερης διαδικασίας που ξεκίνησε πριν την κατάσχεση του φονικού εμπορεύματος, ενίσχυσε σημαντικά την αρνητική προδιάθεση των πολιτών έναντι της πολιτικής και των πολιτικών.

Αυτή η αρνητική προδιάθεση εντοπίζεται, δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό, στην κατηγορία των συμπολιτών μας, η οποία, μοιραία, θα επηρεαστεί περισσότερο από τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης ευρείας αποχής. Εντοπίζεται κυρίως στους νέους ανθρώπους.

Χωρίς αμφιβολία, η πολιτική αποστασιοποίηση της κοινωνίας μεταφέρει στους πολιτικούς το μήνυμα της απαξίωσης και της απόρριψης. Η αποχή, όμως, όπως έχει κατ' επανάληψη ειπωθεί, δεν είναι πολιτική θέση ή στάση, παρά μόνο ένα στατιστικό στοιχείο προσωρινού ενδιαφέροντος και αναφοράς για την ημέρα των εκλογών. Ευνοεί τους φανατικούς, ενώ δεν επιφέρει αποτελέσματα δημοκρατικά, αντιπροσωπευτικά της πραγματικής βούλησης της πλειοψηφίας των πολιτών.

Οι κοινωνικές αντιδράσεις μετά την φονική έκρηξη στο Μαρί, απέδειξαν ξεκάθαρα πως, οι πολίτες αντιλαμβάνονται, ότι δεν προσφέρονται οι καιροί για συμβολικά μηνύματα, αλλά τουναντίον, απαιτείται ουσιαστική παρέμβαση, ενεργητική συμμετοχή και κοινωνική δράση για να επέλθει η αλλαγή. Αλλαγή σε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο η ηθική, οι αρχές και οι αξίες βρίσκονται σε παρακμή και σε ανυποληψία.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2011 είναι οι πρώτες πολιτειακές εκλογές μετά το τραγικό συμβάν στο Μαρί. Θα αναδείξουν τους Δημάρχους, δημοτικούς σύμβουλους, κοινοτάρχες και κοινοτικούς σύμβουλους οι οποίοι θα λαμβάνουν, για τα επόμενα 5 χρόνια, εκείνες τις αποφάσεις που θα επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την καθημερινότητα μας. Οι εκλογές αυτές αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποδείξουμε ότι αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα των καιρών. Αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, για να αποδείξουμε, ως πολίτες, την πολιτική μας ωριμότητα, μέσω της μαζικής μας καθόδου στις κάλπες, και τον πολιτικό μας πολιτισμό, μέσω της επιλογής των υποψηφίων εκείνων, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, που πιστεύουμε πραγματικά ότι θα εξυπηρετήσουν το συλλογικό και όχι το ατομικό συμφέρον.

Οι επερχόμενες εκλογές επιβάλλεται να καταστούν η αφετηρία για την προώθηση μιας κοινωνικής συμμαχίας, που στόχο θα έχει τη δημιουργία ενός πολιτικού συστήματος, το οποίο θα εδράζεται σε αναβαθμισμένες αρχές και αξίες αλλά και στην συναντίληψη πως, μόνο όταν προωθούμε το συλλογικό όφελος μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε κοινωνίες, Δήμους και κοινότητες συνεργασίας, ανάπτυξης και ευμάρειας.